



aprilia

Riders Association

VALLENDE BLADERENRIT – 13 OKTOBER 2024



En dan is het zondag 13 oktober, alweer de laatste clubrit van dit jaar, de Vallende Bladerenrit! Het seizoen is weer voorbijgevlogen. Deze keer weer eens een rit door “mijn achtertuin” het Westland, ook wel ‘de glazen stad’ genoemd, vanwege, hoe kan het ook anders, de kassen.

In eerste instantie wilde ik ergens anders een route maken, maar toen Martijn, onze evenementencommissaris, met de suggestie voor het Westland kwam, dacht ik 'waarom niet', is wel weer eens leuk. Daarbij wilde ik ook in eerste instantie de route gebruiken die we een paar jaar geleden hebben gereden, maar toen ik een beetje aan het zoeken was door mijn archief, kwam ik deze route tegen welke net even wat anders was en ik nog nooit gereden had, dus deze ging het worden.

Omdat het een al wat oudere route betrof heb ik hem in MRA aan moeten passen, omdat hier en daar de wegen wat veranderd waren en heb ik ook een “uitstapje” naar de Maeslantkering erin gezet. Alleen 2 dagen van tevoren kwam Gerrit met de mededeling dat hij de route gecorrigeerd had, omdat er op het gedeelte langs de Rotte een hardloopwedstrijd plaatsvond. Kijk dat scheelt weer ergernis op het moment daar ter plekke, waarvoor nogmaals dank Gerrit. Nadeel van de correctie was wel dat we helaas een mooi stukje moesten missen.

Afijn, op de dag zelf zag het er qua weersverwachting niet denderend uit, alhoewel onze hoek van het land het waarschijnlijk droog zou houden. 's Ochtends vroeg meldde Gerrit en aanhang zich af omdat het bij hen regende en rond 09:00 uur regende het hier ook even, waardoor John appte dat hij even de bui afwachtte, alvorens mijn kant op te komen. Rond 09:30 was John bij mij en zetten we koers naar de McDonald's Delft-Noord. Deze rit helaas op een andere brommert dan mijn Donder, want deze staat nog i.v.m. schadeafhandeling bij Roke, namelijk de Suzuki Burgman 400 AN motorscooter van mijn ouwe heer...jaja, da's even andere koek...En dan te bedenken dat ik voorreed met iedereen achter mij aan...Hahaha! 😂😎 Rijd wel relaxed zo'n motorscooter moet ik toegeven.

Na een minuut of 5 arriveerden we bij de Mac, waar de rest van de deelnemers (Oscar, Machiel, Gerben en Henk) al aanwezig waren. Na de koffie, en bijgepraat te hebben, was het tijd om de rit aan te vangen. Vanaf de Mac reden we door de wijk Ypenburg richting Nootdorp, waar we op de Oudeweg rechtsaf sloegen naar Pijnacker, alwaar we over de Oostlaan door het centrum kachelden en via de Katwijkerlaan bij Rokkeveen in Zoetermeer uitkwamen. Hier doken we een stukje de kassen in om uit te komen bij Bleiswijk. Vanaf daar hadden we langs de Rotte moeten rijden, maar zoals eerder vermeld vond er een hardloopwedstrijd plaats die ons dat plezier ontnam, in plaats daarvan werd het de N209. Hier was het wel even opletten, want deze weg wordt gereconstrueerd i.v.m. het doortrekken van de A16 naar de A13. De N209/Doenkade volgden we het bedrijvenpark Spaanse Polder in en via een stukje Schiedam reden we de Polders van Midden-Delfland in, via de pittoreske



Dorpstraat in Schipluiden meanderden we over de Gaagweg en de Oostgaag langs de Gaag...Zou dat riviertje de 'Gaag' heten... 😊

Afijn, via Maasland en Maassluis belandden we weer tussen de kassen bij Maasland waarna we via de Hoeksebaan rechtsaf een smal weggetje door het weiland zouden moeten gaan, maar besloot ik vanwege het natte weer dat niet te doen vanwege de klei en modder die er lag, daarom volgden we de Hoeksebaan tot aan de rotonde waar we sowieso op uit zouden komen. Op die rotonde namen we de afslag die ons naar het uitzichtpunt van de Maeslantkering zou brengen. Daar aangekomen was het even afstappen voor een paar kiekjes van de machtige kering en onze brommerts. Lang bleven we niet, want de straffe wind dwong ons om onze weg weer te vervolgen.



Vervelend was dat niet, want een paar kilometer verderop was het tijd voor de lunchstop aan het strand van Hoek van Holland in een van de strandtenten waar het gezellig druk en aangenaam warm was. Na deze zeer welkome lunch ging de rit al slingerend verder door het Westland, de plaatsen 's Gravenzande en Monster volgden elkaar op en via Recreatiegebied 'Madestein' pakten we ook een stukje Den Haag mee.

Bij Poeldijk hebben we helaas een stuk van de route moeten overslaan vanwege wegwerkzaamheden en omdat er geen mogelijkheid was om dat stuk weer ergens op te pakken. Tussen de kassen door met een boog om Honselersdijk heen kwamen we uit bij het epicentrum van het Westland 'Flora Holland', daar sloegen we linksaf om een stukje over de Veilingroute langs het 'Trade Park Westland' het kassengebied rond De Lier in te schieten, langs 'Het Kraaiennest' en over het water de Zijde kwamen we weer uit bij Schipluiden, via de Rijksstraatweg reden we richting de A4 om daarna parallel langs de A4 richting Wateringen te rijden om over de Veenakkerweg uit te komen bij het eindpunt 'Eetcafe de Bonte Haas'!

Daar hebben we allen afscheid van elkaar genomen en ging eenieder z'n weg terug naar huis, behalve Machiel en ik, wij namen nog even een bakkie in het café alvorens huiswaarts te gaan.

Ondanks het tegenvallende weer en dat we niet de hele route hebben kunnen rijden, heb ik het op de Soes van m'n ouwe heer prima naar m'n zin gehad.

Iedereen bedankt voor het meerijden en de gezelligheid en tot volgend motorseizoen!

Grtz,

Ferry