



Omdat de bezetting op de zondag met 2 leden wat magertjes was, mijzelf toch aangemeld om de bezetting te komen versterken. Ook Gerard kwam last minute de gelederen versterken, en zo waren we samen met Birdy en Rolf met voldoende bezetting.

Aangezien de weersverwachting er goed uit zag, besloot ik op de Donder naar Rosmalen te gaan, het is tenslotte een Motorfestival natuurlijk. Rond 09:15 uur reed ik de parkeerplaats van de standhouders op, waar ook al een aantal van de voorrijders voor de proefritten aanwezig waren. Toen ik naar binnen wilde gaan kwam daar Birdy ook aan. Eenmaal bij onze stand aangekomen mijzelf omgekleed en hebben we alles klaargezet voor de komende dag. Niet veel later kwam Rolf binnenlopen, ook hij was met de Donder. Onder het genot van een bakkie koffie lekker bij gekletst, wachtend op onze laatste standgenoot Gerard, maar die had wat vertraging, omdat zijn Futura met pech kwam te staan en hij weer terug naar huis moest om daar de auto te pakken om weer naar Rosmalen te komen. Ondertussen was het al 10:00 uur geweest en was het festival weer van start gegaan.



Qua bezoekers was het festival vandaag gelukkig een stuk drukker dan de zaterdag, maar ondanks dat hebben we helaas niet veel mensen mogen verwelkomen op de stand en helaas ook geen nieuwe leden kunnen werven, wel een paar geïnteresseerden wat info gegeven en uitgenodigd om een keer een rit mee te rijden.

De meeste mensen die op de stand kwamen werden door de 457 aangetrokken, wat toch wel leuk was, want het is weer een mooie creatie van ons merk.





Tussendoor hebben we alle vier een rondje kunnen lopen over het festival. Verschillende stands waren verspreid over het terrein binnen en buiten variërend van kleding tot zogenaamde motorrijdende Instagram-influencers. Tijdens mijn rondje o.a. naar de motoGP gekeken op een groot scherm bij de RST-stand buiten samen met Rolf onder de muzikale klanken van de CCR Coverband 'The Fortunate Sons' die op het grote podium optraden, ook was er een Stunt- en een Freestyle Motocrosteam die op het buitenterrein hun

kunsten vertoonden, verder kon je op bijna alle merken een proefrit maken, maar helaas niet op ons merk, want die schitterde, ondanks de pogingen van de importeur, door afwezigheid.



Verder was er ook een soort Jules Verne-achtige act met aparte voertuigen wat heel knap en mooi gedaan was. Birdy en Rolf hebben ook nog nieuwe gehoorbescherming aan laten meten. Tussendoor was Martijn, onze evenementencommissaris, die als vrijwilliger meehielp bij het festival en ook onze standplaats had geregeld, een aantal keren wezen buurten bij ons.

Rond 17:00 uur was het afgelopen en zijn we gaan afbouwen, eenmaal alles weer in de trailer konden we op huis aan. De trailer wordt later die avond opgehaald en weggebracht door Dennis. De 457 zal door Martijn weer teruggebracht worden naar Van den Burgh.

Bij deze iedereen bedankt die heeft meegeholpen en Van den Burg bedankt voor het ter beschikking stellen van de 457.

Tot bij een volgend evenement!

Ciao,
Ferry