



**TOUR DE FLEVOLAND – 24 MAART 2024**



**De Tour de Flevoland (kouweklauwen rit) ging van start bij de Mc Donald's Almere Langs de A6. En wat een start was het!**

Ik moest nog wel even wennen aan mijn nieuwe navigatie en dus werkte de route niet en kon deze ook niet delen met Hans. Nu staat dat ons rijplezier gelukkig niet in de weg en zijn we met z'n drieën en 2 appies op pad gegaan, nadat het regenbuitje was overgetrokken.

Als Noord-Hollander ken ik de weg wel een beetje en met 3 keer kijken op de kaart hebben we de route goed kunnen vinden. De polder ten oosten van Amsterdam vond ik zelf wel erg spectaculair zo door Ransdorp en omhoog naar Zunderdorp, meer dan een enkele kronkelweg en een hoog grondwaterpeil is het niet. We wilden in eerste instantie over de dijk langs het IJmeer rijden, maar deze was over de hele lengte afgesloten voor onderhoud. De eerste pitstop was op Marken, daar konden we even gebruik maken van het openbaar toilet bij de parkeerplaats en volop genieten van de wind.

Na nog wat mooi polderwerk kwamen we zo aan in Oudendijk bij een eetcafé Les Deux Ponts waar ze een goede uitsmijter serveerden. De toko zat aardig vol, maar ja echt mooi weer om te gaan wandelen was het dan ook niet echt.

Richting Hoorn stuitten we op nog een paar afzettingen, maar daar konden we redelijk simpel omheen rijden. Op de dijk bij Enkhuizen richting Lelystad hadden we aardig de wind in de rug en Hans is niet vies van een beetje gas erop. Op het laatste stuk dijk terug naar Almere hebben we wel aardig last gehad van zijwind. Qua regen hebben we mooi tussen de buien door kunnen rijden: ik en Zoë kwamen dan ook helemaal droog thuis. Het was een fantastische rit met dank aan Hans! En de afhakers..

Die hebben echt wat gemist.



**Machiel**

