



VAN DEN BURGRIT – 6 JULI 2024

De jaarlijkse van den Burg rit stond vandaag op het programma! Zoals elk jaar staan er ook vandaag weer proefrijbrommers klaar bij de Aprilia dealer van het "zuiden".

Mijn brommer stond op vrijdag nog vol muggen, vliegen en andere slachtoffers op stal, zo kon ik niet verschijnen. Maar met de weersvoorspelling voor zaterdag had ik niet veel zin, dus bij wijze van uitzondering werd de hogedrukspuit gehanteerd

Het weer is niet echt om over naar huis te schrijven, maar er wordt toch gestart, stoffen pak aan en om 08.30 uur samen met Harrie op stap, gaan met die banaan.



Uurtje snelweg en om 09.30 uur stonden we voor de deur waar al 1 demo Tuareg, 1 Tuono 660 en 2x RS 457 klaarstonden. Binnen een kop koffie met gebak naar binnen gewerkt en met iedereen een praatje gemaakt.

Rond 10.00 uur starten en op stap, behalve Rene dan. Zijn oer Tuono had er geen zin in. Accu helemaal dood 😞. Gelukkig stond er nog een RS klaar die Rene graag aannam.



In een groep reden we via Eindhoven Airport, Vessem, Casteren en gingen we bij Reusel de grens over richting Turnhout waar de lunch gepland stond bij Delta motoren (Aprilia dealer). De broodjes gezond en koffie stonden al klaar.



Onderweg nog een buitje gehad en een spiegel die opeens verdween, maar verder geen problemen.

Bij Baarle Nassau doken we weer Nederland in, via de Chaamse bossen, Hilvarenbeek en Oirschot reden we Eindhoven weer binnen en werden alle avonturen, onder het genot van een blikje fris, als vanouds besproken en overdreven 😊

Al met al een geslaagde dag, bedankt Fa. Van den Burg en Delta motoren, iedereen voor het meerijden en de gezelligheid en Martijn voor de organisatie.

Jos