

Op vrijdagavond 7 juli om 21.00 uur vol goede moed vertrokken met Riet en Jos richting Rencurel met de auto en de motoren op de aanhanger. De reis verliep zeer voorspoedig, nergens oponthoud en om 8.00 uur stonden we zaterdag voor de deur van het hotel. Geschreven door: Harrie

De dag hebben we aan het zwembad doorgebracht en arriveerden ook de andere leden te weten Berdien, Gert-Jan, Ferry, en Rob. Na het diner nog ff bijgekletst en op tijd naar bed voor de rit op zondag.

Deze rit verliep op het eind voor mij niet meer voorspoedig, ik ben door onverklaarbare reden een wei met schapen ingereden en heb een tijd lang niets meer bewust meegemaakt. Later heb ik gehoord dat de anderen een kring om me hebben gevormd zo was ik beschermd tegen de zon en hebben ze me de laarzen en het pak uitgedaan.



Zoals eerder geschreven heb ik dat niet bewust meegemaakt, de gearriveerde politie heeft een blaasproef afgenomen en de ambulance schijnt na ongeveer een uur te zijn aangekomen. Onderweg is hij nog eens gestopt om een opgeroepen dokter te laten kijken hoe het met mij ging.

In het ziekenhuis bleek dat ik verschillende ribben had gebroken en er 2 bloedingen in mijn hoofd zaten. Het ziekenhuis was overvol en ik lag met een vrouw met wie het helemaal niet goed ging in een soort magazijn.

Over de zorg mag ik echter niet klagen, communicatie ging echter wat moeilijk. Na 3 dagen toen de bloedingen nagenoeg gestopt waren, mocht ik het ziekenhuis verlaten, echter niet via de normale uitgang want daar stond een arrestatieteam met machinegeweren die een of andere crimineel kwamen brengen. De laatste dagen heb ik toch nog een ritje met Riet in de auto kunnen maken alvorens we weer een voorspoedige thuisreis maakten.

De voornaamste reden voor dit verhaal is hoeveel hulp en medeleven mijn vrouw en ik van Berdien, Ferry, Gert-Jan, Rob, en Jos hebben gekregen zoals begeleiding naar het ziekenhuis, transport van de motor enz. Dit heeft alles een heel stuk gemakkelijker gemaakt.

En bij thuiskomst ook nog een mooi kaartje van de club.

Bedankt allemaal.
Riet en Harrie