

LEERTOUWER RIT – 6 MEI 2023



Om half 9 stonden de motoren buiten te ronken. De weersvoorspelling was goed, dus hop op de motor naar Soest voor de Leertouwer rit. Mijn 2^e ritje van het jaar en voor Bert zijn 1^e.

Geschreven door Shiver 750

Op de heenweg had ik nog wel even de winterhandschoenen aan. Eerder deze week had ik dat niet en toen had ik behoorlijk koude handen gekregen. Dat gebeurt me dus geen 2^e keer. Maar het viel me reuze mee met de kou (gelukkig).

Bij Leertouwer aangekomen dan ook gelijk de winterhandschoenen in mijn tasje en de zomerhandschoenen in de helm. Er waren al 6 man toen wij aankwamen bij Leertouwer. Na ons kwam er nog 1 lid binnendruppelen, en dat terwijl er maar 3 leden zich opgegeven hadden in de agenda. Een top-opkomst dus.

Joel van Leertouwer stond ons bij de ingang al op te wachten met de vraag wat we wilden drinken en bood ons een heerlijk warm(!) saucijzenbroodje aan. Die vonden gretig aftrek ook bij de andere mannen. Na het bakkie, het bekijken van de verbouwde showroom en het bezoek aan het toilet was het tijd om de motoren aan te slingeren. Omdat we met z'n 9-en waren werd er in 2 groepen gereden.

John, Ferry, Gert-Jan, Bertus en Thijs vormden samen een groepje en met mij reden Bert, Robert en Chris mee. Heel vriendelijk van de mannen: ik mocht voorop... (geen van allen had namelijk de route, zucht hahahah)

De route verliep van Leertouwer binnendoor via Maartensdijk naar Maarssen en Breukelen. Wat een kasten van een huizen staan er daar langs de route. De een nog ouder dan de ander, nog groter en soms nog vervallener... maar groot! Wat ook opvalt zijn de vele kleine verkeersdrempels die op de weg zijn aangebracht. PFFFFF, wat een drama. De meeste ervan moet je echt wel met beleid nemen, anders zit je zo met je op je tank 😞 Maar goed, het mag de pret niet drukken, want je mag er tenminste nog rijden.

De route vervolgen we via Ouderkerk ad Amstel, Uithoorn richting Gouda. Ondanks de vele kleine binnenweggetjes die we rijden (met verkeersdrempels), ontkomen we toch ook niet aan de N207. Gelukkig hoeven we hier niet al te lang op te blijven en komen we aan in Ouderkerk aan den IJssel. Hier zie ik een lunchroom en gezien de tijd (12 uur geweest) parkeren we onze motoren en gaan buiten op het terrasje zitten.

Bert laat de andere groep weten waar wij zitten, maar zij zijn bij een ander terrasje gestopt. Na 2 lekkere kroketten op brood was het tijd om de route te vervolgen. Bert zijn route ging naar huis ivm een andere afspraak. Chris en Robert waren even bang dat ik ook naar huis zou gaan, dan hadden ze namelijk een probleem gehad!



(Tip: volgende keer gewoon zorgen dat je ook de route hebt 😊)



Via de dijk langs de Lek, met het pontje over bij Schoonhoven en het pontje bij Culemborg terug naar Soest.

Om even voor 4-en kwamen we weer bij Leertouwer aan. We stonden er net toen van de andere kant 3 Aprilia's kwamen aanblazen. Gert-Jan, Bertus en Thijs. Ferry en John waren in de buurt van Rotterdam afgehaakt ivm andere afspraken. Ondanks het tijdstip om de winkel te sluiten, mochten we nog even een bakkie doen voor we de terugreis aangingen.

Resumerend: top-weer, toffe route (ik heb stukjes van Nederland gezien die ik nog niet kende), alleen jammer van de verkeersdrempels die echt overal op de weg gelegd 😞

Ik zeg tot Hemelvaart!

Diewerke

IMPRESSIEFOTO'S VAN JOHN

