

Als vers lid van de club leek het mij een goed idee om een dagje mee te draaien op de motorbeurs. Geschreven door Rens.

Ik wilde graag andere Aprilianen ontmoeten en proeven hoe de sfeer en de koffie was. Beiden waren prima! Ik werd op zaterdagochtend rond een uur of negen welkom geheten door een vrolijk lachende John, die me in het kort uitlegde waar wat te vinden was. Naast John was ook Gert-Jan aanwezig, ook al zo'n toffe gast, met wie ik meteen begon om flyers te vouwen. Na 3 vliegtuigjes snapte ik dat dat niet de bedoeling was.

Even later arriveerden ook Joop, Frank en Birdy (als ik iemand vergeten ben, mijn excuses) en het werd al snel gezellig druk achter de toonbank annex bar. Altijd zo mooi om te zien hoe de passie voor motorrijden verbreedert en ook verzustert. Aan de andere kant van de balie begon het ook al snel drukker te worden met Aprilia-liefhebbers. Het beeldscherm met daarop een toertocht door Slovenië, maar zeker ook de twee geparkeerde Aprilia's, een Tuono en een Tuareg 660, trokken veel bekijks. Het merk leeft bij veel mensen, jong en oud, dat was goed te zien.

Wat ik bijzonder leuk vond, waren de geanimeerde gesprekken met de net zo enthousiaste Aprilia fans als ikzelf, vooral als het ging over technische onderwerpen als vering en tuning. Omdat we met een flinke bezetting de stand bemanden, was er voor iedereen ook ruimschoots de tijd om zelf de beurs te bekijken.

Hoeveel nieuwe leden er uiteindelijk zijn geworven, is me niet bekend, maar het liep op zaterdag aardig storm! (red. totaal 13 nieuwe leden)

Kortom, voor mij was het een welkome en erg geslaagde eerste kennismaking met een aantal clubleden!

Ciao en hopelijk tot Gao...

V4RENS



John overhandigd Frank een lekkere fles Martine, vanwege het behalen van de 1^e plaats in de IDC sport 1000 klasse!