

## LEERKES RIT TWELLO – 15 APRIL 2023

**Op zaterdag 15 april stap ik iets voor 08h00 op de Caponord. Ik wil op tijd bij Motofun Twello zijn waar onze rit begint en eindigt. Geschreven door Hans Agricola**

Ik heb namelijk nog een olieschraapveer nodig voor het gecrashte blok dat ik aan het opbouwen ben. Dat zit nogal tegen met die olieschraapveren. Ik heb er nu twee gebroken, omdat ik het plaatsen van de cilinders op het blok te lichtvaardig aanpak.

Onderweg van Nederhorst den Berg naar Twello is het fris op de A1, maar wel uit te houden, met wat overdreven handschoenen en een dik vest onder m'n motorpak. Voor de rit heb ik wat lichtere handschoenen en een fleecetruitje mee, want ik hoop op meer warmte vandaag.

Bij Leerkes aangekomen eerst maar even tanken voor de rit bij het nabij gelegen tankstation. We staan daar met drie motorrijders te tanken en je raadt het nooit, ze rijden vandaag ook mee. Dan een hartelijke ontvangst met direkt een uitnodiging voor koffie! En ik kan al snel even mee het magazijn in op zoek naar het artikel wat ik wil. Helaas we vinden wel een setje zuiger en cilinder, maar de veren ontbreken..... Men wil de komende tijd wel even voor me kijken of er nog wat te vinden is.

Verder kwam er nog iemand (*red. Pim*) met z'n dochttertje achterop ons uitzwaaien. Altijd leuk!

Na nog een taartje plus koffie weggewerkt te hebben gaan we rijden.



Diewerke rijdt voorop en John, Hans, FALCO, Ferry, BMWen KTM volgen.

Het gaat al snel langs de IJssel, mooie dijkwegen en een lekker tempo richting Kampen met de IJssel rechts van ons. We passeren dorpen als Hattem en Zalk (Klazien niet gezien).

We steken de rivier over en komen door Kampen, mooie gebouwen aan het water en een werkelijk schitterende basculbrug.

Vervolgens gaat het richting Genemuiden en daarna een stop om wat te eten en te drinken. Ik weet niet precies waar, maar er is een kampeerterrein. Gezellig eten met z'n zevenen en verhalen over vakanties in Italië en waar je het beste Italiaans eet.



Na een uurtje weer verder, het gaat in zuidoostelijke richting langs Dalfsen en Lemele. Ik zie volgens mij de Lemelerberg. Daar ben ik onlangs overheen gelopen via het Pieterpad, dat ik met oud-collega's loop richting Pieterburen zo eens in de paar maanden een paar etappes. Vandaag gaat het allemaal wat sneller via Hellendoorn (geen tijd voor het avonturenpark gelukkig) en de Sallandse Heuvelrug en Holterberg, echt een schitterende route!

Ferry van Baarle heeft op het forum een link neergezet waar je de gehele rit in vogelvlucht kunt afspelen (<https://www.relive.cc/view/vMq5jypAR8v>) Ik deel 'm hier ook even.

Mijn helm klemt een beetje waardoor ik na een tijd rijden wat hoofdpijn krijg, dus kijk ik uit naar de finish die na Zutphen gelukkig in zicht is. Terug bij Leerkes in Twello hoor ik van allemaal dat het een flinke rit was, in totaal 190 Km. Het was weer even wennen zo aan het begin van mijn seizoen.

Hans

---

#### HET VERHAAL WAS ECHTER NOG NIET KLAAR.....

*Op het forum was namelijk nog het volgende te lezen, geschreven door Capo dei Capi*

Helaas, wilde mijn Caponord bij het aftanken voor de huisreis, niet meer starten. Accu overleden. Was de eerste nog bij aflevering in 2015. Gelukkig zat Leerkes op loopafstand, en hebben Ferry en Dennis

helpen duwen. Top jongens 🤔👍 Leerkes had gelukkig een accu en ik kon mijn dag gelukkig rijdend afsluiten. Dank voor de service Leerkes 😊👍 .

