

## NIWA MOTORENRIJ - 1 AUGUSTUS 2020



Ik had met Henk en Ferry afgesproken om samen naar NIWA Motoren te Zwaagdijk te rijden. Om 8 uur vertrokken wij uit Pijnacker. Na ongeveer 5 kwartier, inclusief tanken, arriveerden wij in Zwaagdijk.

Er waren reeds 4 clubleden met hun Aprilia's. Uiteindelijk was de groep 10 man groot. Bart Wagenaar, eigenaar NIWA Motoren, ontving ons hartelijk met appel kruimel vlaai en koffie. Lekker!! Na het bijkletsen en een rondje door de mooie zaak van Bart zijn we met 10 man door het mooie West-Friesland gaan rijden.



Van te voren gaven o.a. Rob en Marcel aan dat zij op 2/3 van de rit, in de buurt van hun huis, zouden afhaken. Na wat druk verkeer, o.a. in een woonwijk, kwamen we in de mooie West-Friese polder en haar vele dijken. Ook nu blijkt dat de celebrities bijbeunen. We kwamen namelijk de winkel André van Duin Fietsenwereld tegen!

Via Hoogkarspel, Andijk zijn we afgebogen richting het mooie Medemblik. Vervolgens naar Kolhorn, Schagen en Tuitjeshorn gereden. Mooie omgeving met prachtige boerderijen en villa's. Via Warmenhuizen en Koehorn binnendoor naar Alkmaar gereden. Rond 12:30 uur zijn we gaan lunchen bij De Gouden Karper. Een heerlijke uitsmijter Carpaccio gegeten. De resterende 60 kilometer ging heerlijk over dijkes met weinig verkeer. Vervolgens via Stompeteren, Schermerhorn en Spierdijk naar Nibbixwoud. Aansluitend via slingerende polderwegen wederom in Zwaagdijk gearriveerd.

We sloten de rit van ongeveer 140 kilometer met 4 man af en hebben wederom koffie bij NIWA Motoren gedronken.

Rond 15:30 uur was ik bij mijn garage en had ik er weer een heerlijke motordag op zitten. Op naar de Van den Burg rit op 15 augustus! Ik hoop dat we dan weer een goede opkomst hebben. Tot de 15e!

Door John (Capo dei Capi)

