

## PELS MOTORENRIT - 19 JULI 2020

Helaas dit jaar nog niet zoveel ritten als gebruikelijk gehad. Voor mij eigenlijk het tweede ARA-ritje, volgend op het Hemelvaartweekend in mei – Chris (Chris86)

Het plan de campagne is om een bakkie te doen bij Pels Motoren en dan vanaf hier te vertrekken voor een ritje over de prachtige dijken ten oosten van Utrecht, teneinde in de middag weer terug te komen bij Pels in De Meern om hier samen de Moto GP te kijken. Super plan. Oorspronkelijk zou dit de op 12 juli te verrijden GP van Finland op de nieuwe Kymi Ring zijn, maar dit ging helaas door het C-woord niet door. Nu stond voor 19 juli de GP van Jerez als seizoen opener op het programma. Ontzettend veel zin in een leuk ritje en eindelijk weer MotoGP kijken!



In de ochtend reed ik op mijn gemakje vanaf huis naar De Meern, gauw nog even voltanken bij de pomp daar vlakbij en toen een bakje koffie bij Pels. We hadden 8 aanmeldingen in de agenda, 3 man vanuit Pels reden mee en we mochten zelfs een internationale gast uit Aruba verwelkomen die een paar weken in Nederland verbleef en meereed op de Kawa geleend van Henk (z'n vrouw). Gezellig!

Gerrit had een mooie rit uitgezet over de dijken, vanaf Vianen naast de Lek richting Culemborg en Rhenen.

We besloten in 2 groepjes te gaan rijden van elk 5/6 personen. Gerrit reed voorop voor groep 1 en ik voor groep 2. De dijk vanaf Vianen bleek echter dicht, en na een zoektochtje door de woonwijk om de weg naar de dijk te vinden kwamen we elkaar weer tegen en reden we als één groep verder. Het was niet erg druk en er bleek voldoende ruimte op de weg dus het was niet zo'n probleem. Prima zo.

Bijna bij Rhenen aangekomen zagen we 2 grote knalrode Aprilia-vlaggen op de weg. Hier de parkeerplaats opdraaiend zagen we een Aprilia tent met eronder liters koffie, genoeg koeken. Onze evenementencommissaris Pim en z'n dochter hadden deze koffie stop perfect verzorgd!





Vervolgens staken we bij Rhenen de brug over en gingen verder richting Elst, Amerongen, en vanaf hier de dijk verder langs de sluis bij Amerongen over een prachtig stukje dijk naar het altijd mooie Wijk bij Duurstede.

Hier steken we het Amsterdam Rijnkanaal over om langs de Lek onze route verder richting Utrecht te volgen. Eenmaal aangekomen bij de snelweg stopten we even langs de weg om wat te kletsen. Vanaf hier zouden vier van de deelnemers naar huis rijden, de rest gaat door naar De Meern om bij Pels Motoren in hun mooie kantine samen de MotoGP te kijken. Na een hoop drukte rondom Utrecht ivm werkzaamheden kwamen we aan in De Meern, gelukkig hadden de jongens van Pels Motoren fris koud staan en konden we alvast de voorbeschouwing van de Moto GP bekijken. Niet lang daarna kwam Machiel aan met de auto. Hij kon helaas niet meerijden maar was gelukkig in de gelegenheid in de middag samen MotoGP te kijken.



De race zelf was erg gemakkelijk en alles behalve voorspelbaar. Fabio Quartararo greep op zaterdag de pole, maar moest deze in de race al snel afstaan. Marc Marquez pakte vrij eenvoudig de leiding over, maar reed de grindbak in. Na een spectaculaire safe reed hij vanaf zijn plaats in de slotgroep in een enorm tempo terug naar de derde plek. Helaas een flinke highsider waardoor hij ten val kwam en, zo bleek later, zijn arm brak.

Ook voor Aprilia een weinig succesvol weekend helaas. Na veel moeilijkheden met het afstellen van de nieuwe fiets belandde Espargaro op zondag in de grindbak... Better luck next time 😊.

Maar, gefeliciteerd Fabio Quartararo met je eerste MotoGP-zege! Bedankt Gerrit voor de route! Bedankt Pim voor de koffiestop! En natuurlijk bedankt Pels voor de gastvrijheid!!!

Graag tot de volgende keer.

Chriz86