

## HEMELVAARTWEEKEND 2019

### Woensdag 29 mei was het eindelijk zo ver! Met de motor naar Luxemburg om daar heerlijk bochtjes te gaan rijden! – door Diewerke

Om 8 uur zaten we op de motor en om 9 uur stond er bij Bisde een gele BMW op ons te wachten. Snel even tanken en door naar Maurice. Daar konden we op het genot van een bakkie thee wachten op een Tuono.

En achter de Tuono aan op naar Luxemburg. Het eerste stuk over de snelweg en later binnendoor. Ergens in België even snel een vette hap naar binnen werken om de weg weer te vervolgens achter de Tuono de weg te vervolgen.



Rond een uur of 3 kwamen we bij het hotel aan.

Even gerelaxt en rond een uur of 6 aan het eten.

Hemelvaartsdag ging de wekker om 7 uur. 8 uur ontbijten en om 9 uur op de motor. Je moet er tenslotte gebruik van maken dat je in Luxemburg bent. Maar het werd wat later, want het de buienradar gaf regen aan. En je gaat natuurlijk niet in de regen rijden. Echter..... Waar het volgens de buienradar moest regenen, bleek het droog te zijn! Na wat getwijfel en gedraai zaten we

dan om 10 uur toch op de motor.

We reden Jos z'n favoriet. Hij heeft daar geen navi voor nodig, en toch kwam hij vandaag ergens waar hij nog nooit was geweest. (het kan dus nog!)

Terug bij het hotel waren we niet de eerste. Er stonden al 2 motoren. Zij gooiden hun spullen op de hotelkamer en gingen nog een rondje. En geef ze eens ongelijk! De bochten lagen er prachtig bij. Het weer was goed. Dus zet um op!

Al snel druppelden alle anderen ook binnen. Rond 6 uur met z'n allen (12 mannen en 2 dames) aan tafel voor het eerste gezamenlijke avond eten.



Vrijdagochtend om 8 uur aan het ontbijt. Iedereen druppelde binnen om een prima ontbijtje naar binnen te werken. En zo vormde zich ook de groepen voor het rijden.

Wij reden met z'n 3-en de lange route door Luxemburg. Het weer was al wat beter geworden. En om nou te zeggen dat het druk was in Luxemburg met motoren.. Nou nee. We kwam nauwelijks wat tegen... Of reden we soms te hard (nee dat zouden we nooit doen), want wanneer we op een terrasje zaten kwam de ene na de andere vaak grote groep voorbij. Wel blij dat wij maar met een klein groepje rijden.

Ik moet er niet aan denken om de hele dag met z'n 20-en achter elkaar aan te rijden.. Maar dat hoefde gelukkig ook niet. 's Avonds gezellig met z'n allen weer gegeten. En op tijd naar bed, want de bochtjes roepen.

Zaterdag om 8 uur aan het ontbijt en om 9 uur achter de BMW aan. Hij had een oude route op zijn navi staan. Maar kon die niet met ons delen (of wilde dat niet...) Heerlijk tochtje, het blijft mooi in Luxemburg. En eind van de middag waren we weer in het hotel.

Een laatste avondmaal en dat was het dan bijna al weer. Zondag met z'n allen richting de laatste benzinepomp voor de grens en ieder ging zijn eigen weg.

Het was een goed weekend! - Diewerke

