

april



NATIONALE APRILIA-DAG 2018 - VERSLAG

De zondag 3 juni 2018 stond al lang in de agenda, maar was steeds nog zo ver weg... Maar nu eindelijk was het zo ver, de 1^e Nationale Apriliadag! – door John Kuijten

's Morgens rond 09:30 uur samen met Ferry (Ferba) naar Arnhem gereden. De verzamelplaats Café De Schoof van Daan was nog dicht toen we aankwamen. We bleken ook de eerste Aprilia's te zijn.

Daan was rond 12:00 uur aanwezig. Hij bleek afgelopen nacht rond 05:30 uur zijn bed ingegaan, voor hem een kort nachtje dus.

Langzaam maar zeker druppelden de eerste Aprilia's binnen. De vraag was natuurlijk hoeveel er uiteindelijk zouden komen....

Daan had ondertussen de koffie en thee klaar, zodat we onder het genot van een bakje lekker over motoren konden praten.

Er kwamen voor mij veel leden langs die ik nog niet eerder had ontmoet en dit was natuurlijk erg leuk!!!

Uiteindelijk telde ik 22 Aprilia's en 1 BMW (deze was van Dennis en moest uiteraard om de hoek buiten het zicht parkeren..;>.>).

Vervolgens zijn we in groepjes, niet iedereen ging mee, de door Jos gemaakte route gaan rijden. Deze ging over leuke wegen, mooie landschappen en langs schitterende huizen. Een soort Vinex-locaties, maar dan anders!

Na de rit zijn we weer bij Daan gaan borrelen. Een erg leuke afsluiting en Daan, bedankt voor de gastvrijheid!

Ik hoop dat we als club volgend jaar minimaal 44 Aprilia's mogen begroeten op de 2e Nationale Apriliadag (ik ga er stiekem van uit dat deze er komt).

Een paar plaatjes:

