



ARA IJSSELMEERRIT – 21 APRIL 2017

21 april: een super rit met de ARA tijdens prachtig lente weer! – Door Chris

Met dank aan Rian stond er begin april een prachtige rit rondom het IJsselmeer op het forum. Hiervoor was al snel flink wat animo! Natuurlijk is het een hele mooie rit door een prachtig deel van Nederland, maar wat vast ook help is dat de weersvooruitzichten erg goed waren, en dat het startpunt het immer wonderschone en prachtig gelegen Nijkerk is natuurlijk. 😊

We verzamelden zaterdagochtend om 10.00 bij de Mac aan de A28. Na het gezellig weerzien en bijpraten onder het genot van een koffie (waar in sommige gevallen wel erg lang op gewacht moest worden...) begonnen we in 2 groepen aan de rit. Ikzelf (Chris) maakte deel uit van de 2^e groep, welke na een stukje binnendoor door de polder uit elkaar viel op de A28 bij Harderwijk. Geen nood, navigatiesystemen waren in ruime aantallen aanwezig dus dat komt wel weer goed.

Twee Aprilia Shivers, namelijk Alie en ikzelf, reden een stukje anders dan de rest van de groep vanaf Harderwijk. We besloten in Doornspijk even te stoppen en te bellen waar de rest uithangt. De rest bleek al snel ook juist in Doornspijk te zijn, dus konden we lekker verder vanaf Doornspijk richting de historische haven van Elburg, door Kampen en vervolgens door de Noordoostpolder.

Verderop de dag stond onderweg langs de kant opeens een groep Aprilia's met bekende gezichten. Helaas bleek dit geen reguliere plas- en rookpauze, maar een noodzakelijke stop vanwege een schuiver. Balen natuurlijk. Gelukkig een redelijk onschuldig ongevalletje met slechts wat glijschade aan de motor en geen verdere betrokkenen, maar toch is dit voor de rijder in kwestie natuurlijk erg vervelend..

Maar goed, even later vervolgde de groep haar weg richting Súdwest Fryslân. Heerlijk rijden ook hier! Erg fijn vind ik dat wanneer je wegrijdt uit de Randstad of midden-Nederland, je snel flink wat meer ruimte op de weg krijgt, zo ook hier. Niks geen drukte, overlast door wielrenners, auto's etc. Het ging heel prima over leuke platte landsweggetjes, lekker slingerende –maar soms wat hobbelige- dijkweggetjes en door pittoreske dorpjes terwijl de zon haar aanwezigheid steeds duidelijker begon te melden.



In Lemmer vonden we een plek om even te stoppen voor de lunch. Bij een tapas tentje naast het water was gelukkig voldoende plek voor iedereen en voor wie het wil zelfs plek in de zon. Fantastisch plekje zo!

Na een lekkere lunch vertrekken we verder richting het noorden. We rijden op langs het water en komen door kleine plaatsjes waar ik nog niet veel eerder ben geweest, misschien ooit in een verder verleden eens...

De route gaat naar Stavoren, en van hieruit door naar Hindeloopen, Makkum en naar de Afsluitdijk om hier de plomp over te steken.



Net voor we de Afsluitdijk opgaan gooien we de tank nog even vol bij de Tamoil. Hier worden de plannen voor de verdere route overlegd.

Aangezien het al wat later op de middag is moet de route voor een aantal van ons ingekort worden. Samen met Rian, Alie, Diewerke en Bert rijden we een stukje vanaf de afsluitdijk binnendoor richting de dijk naar Lelystad. Vanaf hier neem ik de weg richting Batavia-stad en Harderwijk en zo weer naar huis.

Het was een heerlijke dag met fantastisch weer. Iedereen bedankt voor organisatie, aanwezigheid, gezelligheid, en tot de volgende keer!!!

