

WATERVAL SCHAFHAUSEN – 8 SEPTEMBER 2020

Dinsdag 8 september, Machiel en Chris en Jos naar De Rheinfall in Schaffhausen.

Meer dan twee miljoen bezoekers reizen per jaar naar Schaffhausen af om de bruisende watermassa's van de Rijn te zien. Daarom wordt Schaffhausen ook wel de 'Rheinfallstadt' genoemd. Het geraas is overweldigend en je kunt er maar beter niet in vallen. Over een breedte van 150 meter stort er gemiddeld ongeveer 700.000 liter water per seconde 23 meter naar beneden. In 1965 werd er zelfs 1,25 miljoen liter gemeten. Een gevaarlijk, natuurlijk schouwspel met een enorme aantrekkingskracht.



En zo dus ook wij, ff ontbijten ...

Omkleden, brommers starten en op weg. Heerlijk weer, goed gezelschap, de pret kan niet op.

Af en toe wordt er een kop koffie of een jus de orange in het bos gelost.



Na wat dorpjes verkend te hebben, eindelijk het betere stuurwerk, en dan

eindelijk Schaffhausen.



Wat een geweld, moet je gewoon een keer gezien hebben!! Het was er behoorlijk druk, maar met de brommer heb je zo een (illegaal) parkeerplekje gevonden.



Je kunt met een bootje tegen de stroom in tot aan de rots varen, afstappen en met een trap tot boven op de rots klimmen, hebben wij dus niet gedaan!

Veel te link, motorrijden is veiliger! 😊

Inmiddels was het knap warm en werd de terugreis aanvaard, onderweg nog een hapje en een drankje en de dag was geslaagd.



Terug in het hotel, douchen, pils(je), en ff wachten op groep 2

Het hotel had die dag Ruhetag, 🤔



Dus het diner werd in Bad-Krozingen centrum genuttigd.

We hadden de dag van tevoren al gereserveerd, wandelschoenen aan en op pad. Kwartiertje wandelen is niet slecht na een hele dag zitten, maar langer moet het zeker niet zijn. Eerst maar weer eens een biertje om af te koelen en vervolgens aan de pizza.

We hadden de dag van tevoren al

Wat een enorm ding, heb nog 2 punten in de groep moeten gooien, er kwam geen einde aan. Gert-Jan had er nog een of ander sausje bij geregeld. Volgens Mathijs moest je flink wat van dat spul over je pizza gooien en niet zeuren dat het een beetje pittig was. De vlammen sloegen uit je gat.



We hebben nog net niet de brandweer gebeld!!

Moe maar voldaan werd de dag afgesloten met eenjuist ja, biertje

Geschreven door: Jos