

VAN DEN BURG RIT 18 SEPTEMBER 2021

Het belooft een schitterende zaterdag te worden met flink wat zon. Geen betere dag om nog even naar het zuiden af te zakken naar onze vrienden bij Van den Burg voor een 'Rondje Eindhoven'. – Door Chriz86

's Ochtends is het nog erg fris en onderweg twijfel ik eraan of ik niet beter nog een extra laagje onder mijn leren pak had moeten aantrekken. Maar goed, eenmaal onderweg is het nou eenmaal wat het is dus we zien wel. Doorrijden en hopen op snel zon dan maar.



Enmaal aangekomen bij Van den Burg staat er naast koffie en wat lekkers buiten een tent klaar, met 2 Aprilia RS 660 's en een Tuono 660. Dat ziet er goed uit! Top dat Van den Burg dit voor ons heeft kunnen regelen! We zijn met een leuk groepje waaronder Dennis, Pim, Han, Frank, Oscar en Ferry. We besluiten onderweg te ruilen van motor zodat iedereen even de 660-machines kan uitproberen. Han start op een RS 660 en we spreken af dat ik op Han zijn Pegaso start, Hier zit ook een TomTom op, dus ik kan dan ook mooi voorrijden. 😊

Ik laat mijn Shiver dus staan bij Van den Burg. Leuk om eens op Han zijn Pegaso te rijden. Absoluut een heel netjes exemplaar! Stuurt en rijdt super soepel dus met veel plezier leid ik de tour rond langs het Noorden van Eindhoven om daarna af te zakken richting onze Zuiderburen.

We stoppen voor de lunch in Soerendonk bij het eettentje "De Bout". Heerlijk gegeten hier en natuurlijk de ervaringen over de diverse motoren uitgewisseld. Iedereen is laaiend enthousiast en zeker de quickshifter van de RS660 maakt indruk begrijp ik. Dat wil ook graag proberen natuurlijk, en zo geschiedde. Na de pauze switchen Han en ik zodat ik de gele RS660 met quickshifter aan de tand kan voelen en Han op zijn vliegende mythische paard in showroomconditie de route kan vervolgen.



In de middag wilde Dennis uiteraard graag op de Tuono 660 rijden en zo gebeurt het dat Ferry op de onvervalste zwarte Oer-Mille van Dennis terecht komt. Hem wel bekend uiteraard! We rijden door het flink opgewarmde Zuiden des lands verder.



Vanaf de volgende stop kunnen we de estafette mooi doorzetten en verruil ik RS 660 voor de Tuono 660. De RS 660 was een heerlijke fiets om te rijden; vlot, genoeg power, verfijnde elektronica, makkelijk insturen en lekkere sound, maar de Tuono 660 is voor mij toch wel de overtreffende trap qua plezier op een tweewieler! Heerlijk breed, hoog stuur, super eenvoudig rijden en sturen en lekker fel op het gas. Heerlijk!!! Eigenlijk heeft het vanaf een afstandje gezien wel wat overeenkomsten met een Shiver maar toch echt wel een stuk agressiever, sportiever en net wat feller. Erg leuk!

Eenmaal terug in Eindhoven worden we gastvrij ontvangen door Van den Burg met wat te drinken, en een hele leuke goodie bag in de vorm van een rugzak vol met spullen. We maken voor we naar huis gaan nog een groepsfoto.

Van den Burg, ontzettend bedankt voor de warme ontvangst, gastvrijheid en natuurlijk beschikbaar stellen van de motoren!

Chriz86

