

REISVERSLAG DOLOMIETEN DOOR ANTON – 11 T/M 18 SEPTEMBER 2021

ARA reis Dolomieten Hotel Lory

De buitenlandreis van dit jaar had als bestemming de Dolomieten, voor de meesten niet onbekend terrein. Het hotel was deze keer wel anders, namelijk Hotel Lory in Molveno. En het mag gezegd worden, een prima hotel! Niet duur, schoon, lekker eten en een aardige bediening. Door Anton

We waren in totaal met een groep van 11 en troffen in het Hotel nog oude bekenden Henk en Mieke die af en toe ook gezellig aanschoven.

Zelf kwam ik een dag later i.v.m. werk. Zaterdagochtend om 09.00 uur uit het altijd mooie Friesland vertrokken en na een dagje snelweg een hotel in Kempton opgezocht.

Dit is trouwens een zeer leuk stadje, dateert nog vanuit de Romeinse tijd en heeft een mooie binnenstad, een aanrader!



Zondagochtend binnendoor verder richting Molveno over het Hahntenjoch, Timmelsjoch en de SP86. Een prachtige route, hoewel de grote passen en dan vooral de aanloop er naar toe druk waren, veel zondagsverkeer.

Vanaf maandag verschillende routes gereden, wisselend van 380 tot 260 km op een dag. Met als hoogtepunten de Gavia en het oude Nato uitluisterstation op de Col di Crocette (SP 345).



Nato uitluisterstation bovenop de Col di Crocette

Het weer was schitterend, een heerlijk temperatuurtje met waarden die we deze zomer in Nederland niet hebben mogen zien, we hebben de dag dan ook altijd afgesloten met een lekker schepijsje op de terugweg.



Fenomenaal uitzicht vanaf de Col di Crocette

De donderdag was erg nat, er zijn er een paar met de lift de berg opgegaan, anderen bleven op de kamer en zelf ben ik met Gert-Jan en Bert naar Trento gereden om voor de motor van GJ wat extra olie op te halen. Dit was een reis van 40 minuten waarbij we werkelijk waar zeiknat zijn gegend, gelukkig beschikte het hotel over een droogkamer.



Boven de Gavia met Bert, Gert-Jan en Rian

Op vrijdag zat voor mij de vakantie er weer op en ben ik binnendoor via de Passo de Palade en de Reschenpas naar de Silvretta Hochstrasse gereden, en wat is dat een schitterende weg!

Vervolgens de snelweg opgetrokken met het idee; we zien wel hoever we komen. Dit bleek uiteindelijk om half een 's nacht de eigen oprit te zijn, 1.280 km verder.

In totaal deze week 3580 km gereden en dit is er één voor in de boeken, het was werkelijk een schitterende week!

Het ochtendritueel, eerst koffie voor het hotel en dan pas naar het ontbijt.

