

REISVERSLAG TSJECHIË DOOR ROB Z. - 3 T/M 10 JULI 2021

Het blijft leuk om met clubgenoten een weekje motorvakantie in het buitenland mee te pakken ! Deze keer Tsjechië, een idee van Oscar en een goede keuze ik was er nog nooit geweest! Ik had een paar routes uitgewerkt naar respectievelijk alle windstreken zodat we bij regenachtig weer wat keuze hadden. Ja “het weer” blijft een favoriet onderwerp maar ervaring leert dat je niet alleen op de regenradar moet koersen want dan kom je nergens! Gewoon een route plotten op je TomTom en gaan en dan op de kleur van de wolken de route aanpassen werkt doorgaans prima!



We zaten in een prima hotel in Chomutov, een mijnwerkersstadje vlakbij de Duitse grens. Vanuit daar was het plan oostelijk richting Reuzengebergte / Polen te rijden wat we een paar keer gedaan hebben en waar we onder andere een giga dagmijn bekeken hebben van ca 50km2 (!) maar makkelijker en leuker vond ik west bohemien!

Dit was vroeger Duitstalig gebied wat communicatie makkelijk maakt en waar ook veel mooie historische burchten en gebouwen te zien en bezoeken zijn. (mocht je dat net als ik interessant vinden ... J)



Ik weet niet meer precies welke dag het was maar een erg leuke route vond ik vanaf Kadan , (waar je het smalste straatje van Tsjechië vindt met 66,1 cm , de katova ulicka , richting Straz nad Ohri. Je volgt de kronkelweg zuidelijk van de Eger en in Straz dan pak je de provinciale weg richting Karlsbad en ga je na een paar km linksaf richting Vojkovice, Kyselka richting Becov nad Treplau.

Toen we in Becov onze motoren parkeerde voor een stop bleek dat precies voor een in het gemeentehuis gevestigd motormuseum te zijn dat hebben we dus maar even meegenomen!

Vanaf Becov rijd je naar Loket, een dorpje gebouwd op een eiland in de rivier rondom een mooi kasteel wat je kunt bezoeken. Vervolgens ga je noordwaarts richting Bozi Dar aan de Duitse grens en rijd je parallel aan die grens leuk binnen door naar Chomutov. Topdagje.

In Chomutov hadden we inmiddels ontdekt dat in kleine barretjes het bier (PIVA) reeds voor 80ct verkrijgbaar was maar mijn persoonlijke favoriet lag slechts op 300 meter van het hotel: SRDCOVKA Monika, een onverwacht hippe bar waar je ook nog eens prima kon eten! Echt goede steak tartaar en heerlijk bier. Aanradertje!



Omdat de reis voor mij de vakantie is had ik geen zin in een hele zaterdag op de snelweg en ben ik vrijdag vertrokken om in 2 dagen binnendoor naar huis te rijden. Vanaf de Duitse grens kwamen er druppels maar met een ver punt als baken in de GPS heb ik langs de wolken gekoerst met een steeds wisselende paarse draad als gids.... Je komt zo op heel onverwachte en leuke wegen en zelfs af en toe op onverhard maar zolang het droog blijft maakt dat niet uit alleen opschieten doet het niet dus toen ik langs een hotelletje reed met een aansprekende naam, heb ik maar een overnachting geboekt. Op zaterdag vervolgens met heerlijk weer helemaal binnen door via Sauerland naar de NL grens gereden.

Kortom heerlijk motorweekje gehad wat mij betreft een vaste plek op mijn reisagenda. Door Rob Z.

