

DE ZWART MOTOREN / LIMBURGRIT -29 MEI 2021



Zaterdag 29 mei was het Limbo time. Een mooie route door het Limburgse landschap gemaakt door onze 'Marshall' Jos. 's Ochtends vroeg afgesproken met onze grote roerganger John bij hem thuis (we wonen ong. 5 min. bij elkaar vandaan), waarna we koers zetten richting onze clubsponsor de Zwart Motoren in Weert waar we vanaf 10:00 uur moesten verzamelen. – Door: Ferry (FerBa)

De reis verliep vlot waardoor we ruim voor tijd arriveerden, eerst nog even de tank volgooien bij de dichtbijgelegen pomp waar we Jos tegenkwamen, die net z'n nieuwe Tuono aan het volgooien was. Wat een machtig mooie machine heeft ons geliefde merk weer gecreëerd! 😁



Eenmaal bij de Zwart Motoren stond daar Gerben al te wachten met z'n KTM Superduke GT, ik had hem al zolang niet gezien dat ik hem in eerste instantie niet herkende, 'sorry Gerben!' 😊

Langzamerhand begonnen alle deelnemers binnen te lopen, waaronder twee voor mij nieuwe (forum)gezichten, Fred en Frank. Welkom heren! De koffie en vlaai smaakte goed tussen de bijpraatgesprekjes door, maar rond 10:30 uur werd het tijd om op te

zadelen en de rit aan te vangen, vanwege het aantal deelnemers was er besloten om in groepjes van 3-4 man te rijden.

Vanaf de Zwart Motoren gingen we oostwaarts richting Grathem en Horn waar we de Maas overstaken Roermond in, eenmaal Roermond uit ging het over nog vlakke wegen via Vlodrop en Echt-Susteren richting Duitse grens. Na een paar km Duitse N-weg kwamen ter hoogte van Brunssum weer terug Nederland in. Vanaf hier begon het langzaam wat heuveliger te worden. Langs Spaubeek en Maastricht Airport reden we een klein stukje door Maastricht, waarna we weer het Limburgse Heuvellandschap introkken.



Vervolgens gingen we via Margraten langs de grens met België naar Slenaken, waar we op dit stuk van de route een lunchstop hebben gehouden, alwaar we bij het etablissement van keuze ook

John & Jolanda op het terras aantreffen. Het was goed te merken dat er weer versoepelingen waren en dat het uitstekend weer was, want wat was het overal druk op de terrassen en ook vooral op dit stuk van de route, kon ook niet anders, want we volgden een gedeelte van de bekende Mergellandroute.

Na onze buikjes gevuld te hebben was het weer tijd om de rit te hervatten, samen met Jos, René en Frank, waar Marcel, Fred en ik eigenlijk al vanaf de start mee opreden, ging het gezamenlijk weer verder over bochtige wegen en door mooie pittoreske Limburgse dorpen, met een off-road uitstapje vanwege een wegafsluiting, richting het Drielandenpunt in Vaals. Vanaf hier ging de route weer noordwaarts langs en door dorpen als Mechelen, Wijlre en Schin Op Geul. Via hartje Voerendaal was het nog een klein stukje naar onze andere clubsponsor Camping Gasterij In den Hof in Heerlen, het eindpunt van de route.



Daar aangekomen bleek ons groepje de eerste te zijn, hoog tijd voor een vochtige versnapering op het terras. Even later kwamen ook John & Jolanda aangereden en niet lang daarna het groepje van onze voorzitter John met Mark, Gerben en Oscar. Na wat gezellig na te hebben gepraat ging iedereen geleidelijk aan huiswaarts, behalve John, Jos, Gerben en mijzelf. Wij hebben terplekke maar gelijk een hapje gegeten van de zeer smakelijke gerechten die In den Hof op de kaart heeft staan, voor mijzelf werd het een heerlijke Cordon Bleu en de anderen waren eensgezind met een Peper schnitzel.

Na het heerlijke diner werd het voor ons ook tijd om de Appies huiswaarts te sturen. John en ik gingen weer richting Pijnacker en Delfgauw en Jos en Gerben op eigen gelegenheid richting hun eigen Casa's.

Jos, bedankt voor de mooie route, de Zwart Motoren en In den Hof voor de gastvrijheid en iedereen bedankt voor de gezelligheid!

Tot de volgende rit!

Ferry(FerBa)

Nog enkele impressie foto's van deze dag....

