

## CLUBWEEKEND/LUXEMBURGRIT – 24T/M 26 JUNI 2022

### VRIJDAG 24 JUNI

**Rond half 2 stapte ik bepakt en bezakt op de motor om naar Heerlen af te zakken. Het clubweekend/Luxemburgrit stond op het punt om te beginnen. – Door Shiver750**

Ik had van te voren al het weer in de gaten gehouden, maar droog kon ik het niet houden. Over de breedte van Nederland hing een beste bui. Gelukkig ging de bui van zuid naar noord en reed ik precies de tegenovergestelde richting op. Dwars door de bui, dus met een paar spetters kwam ik er vanaf. Waar ik meer last van had waren de vele auto's op de weg. Ik had file van Utrecht tot voorbij Eindhoven. Dus na 3 uur sturen kwam ik eindelijk aan bij Indenhof. Van onze club bleek ik de eerste te zijn. Tegen 6 uur kwamen Ferry en Mark aan, en vlak daar achter Mathijs. Ook zij hadden het niet droog kunnen houden.



Na zo'n snelwegrit hadden we met z'n allen best trek. We moesten alleen wachten tot de andere clubs te eten hadden gekregen. Die hadden namelijk all-in, en wij niet. Gelukkig was er 1 groep wat later, en hoefden we niet tot 8 uur te wachten. Maurice had weer goed zijn best gedaan.

Na het eten kwam Jos ons ook nog even vergezellen en spraken we af dat we de volgende ochtend om 9 uur zouden vertrekken. Dat nog even op het forum gezet, want Kees zou zaterdag vroeg vanuit huis vertrekken om met ons mee te rijden.

### ZATERDAG 25 JUNI



Om 8 uur zaten we aan het ontbijt. En om 8.15 uur was Kees daar, om half 9 Jos, en van Leonhard hadden we niets gehoord, dus om 9 uur brommers gestart en achter Jos aan naar zijn favoriete speeltuin. Volgens mij Tomtom zouden we tot aan Luxemburg over de snelweg rijden, maar Jos was voorrijder en die week daar vanaf. Geen probleem, de eerste bochten en heuvelig landschap konden we al afvinken voordat we bij de bekende benzinepomp aankwamen.

Tanken, even wat drinken en plassen en het echte spelen kon beginnen. Achter Jos aan. Via Troisvierges zakten we naar beneden naar Schleif, om vervolgens door te rijden naar Esch-sur-Sure. Net voorbij Heiderscheidergrund reden we wat motorrijders achterop. Om daar nu met 6 man langs te blaffen was wat veel van het goede, dus onze reisleader vond dat een mooi moment om even een foto te maken van de omgeving (en zelf even zijn blaas te legen).





We vervolgden onze weg via Diekirch en belandden in Vianden op het terras bij Petry waar we een heerlijke lunch tot ons namen.

En weer door. We komen tenslotte om te rijden. Via Hoscheid naar Kautenbach..... oh, dan rijden we ook Wiltz-Kautenbach, of nou ja in dit geval Kautenbach- Wiltz... Nou niet echt mijn favoriete bochtencombinatie. Maar goed, het zat er in, dus dit moest ik ook maar even doorbijten en uiteindelijk...aan alles komt een eind. Zo ook aan Kautenbach-Wiltz.

We hebben nog 1 stop gemaakt om de benen te strekken, de blaas te legen of wat te drinken.



Daarna door naar Wemperhardt. Hier namen we al afscheid van Kees. Hij reed nog wel een klein stukje met ons op, maar toen hij Eindhoven op de borden zag staan, vervolgde hij zijn eigen weg.

Jos reed ook niet mee naar Indenhof wegens andere verplichtingen, dus ge4en kwamen we weer bij Indenhof aan om 6 uur.

Maurice had de BBQ al aan staan en konden we dus gelijk aanschuiven. Het was weer lekker!



---

## ZONDAG 26 JUNI

Daar zitten we dan, met z'n 3en om 8 uur aan het ontbijt. Het zit er weer op. Maar wat was een het een lekker weekend. We hebben het (bijna) helemaal droog gehouden, het was niet te warm, het eten was goed, het gezelschap was gezellig, het asfalt was goed en het allerbelangrijkste: wat hebben we heerlijk gereden! (en iedereen heeft de goede kant boven gehouden)

Jos dank voor het voorrijden en allen dank weer voor het ouwehoeren!



Diewerke